



LOFOTEN & SVENSKA LAPPLAND

På denna resa upplever vi magisk natur i många skiftningar; den svenska något mildare fjällen med sin subarktiska flora och fauna, den norska mer dramatiska fjällvärlden där branta berg reser sig ur grönskimrande fjordar. Vi reser även genom kultur, tid och rum då vi bekantar oss med vikingarnas historia och forna levande liksom den samiska kulturen och dess historia.



DAG 1 **VÄRLDSARV, NORRA POLCIRKELN**

Arlanda - Jokkmokk

Resan startar på Arlanda varifrån vi med flyg reser till Luleå där vår guide och buss möter upp. Vi inleder vår resa med en gemensam välkomstlunch innan vi lär känna Residensstaden Luleå och världsarvet Gammelstad Kyrkstad, med sina över 400 väl bevarade kyrkstugor.

Vidare fortsätter vi norrut med vår buss, vi passerar Norra Polcirkeln och i Jokkmokk stannar vi till för natten. Under kvällen äter vi en gemensam middag. (L,M) - ca 17 mil. Boende: Hotell Jokkmokk.

DAG 2 **ÅJTTE, ICEHOTEL**

Jokkmokk-Narvik

Vi äter frukost på vårt hotell innan det har blivit tid att bekanta oss med samerna, deras kultur och dess historia genom ett besök på Åjtte– Svenska Same & Fjällmuseet. Efter besöket reser vi med vår buss vidare norrut och i Jukkasjärvi stannar vi för lunch och ett besök på det världsberömda Icehotel som nu kan visa upp isklädda sviter även sommartid, dels tack vare Midnattsolen. Vi får här beskåda vackra iskapelser men också få ta del av hur detta iskomplex kan bli till med hjälp av det frusna Torneträsk.



Efter besöket fortsätter vi med buss - vi passerar Kiruna som för tillfället genomgår världens största stadsomvandling, då hela stadskärnan måste förflyttas som ett resultat av gruvbrytningen. Resan fortsätter efter Nordkallottvägen - *Sinnenas väg*, som anses vara en av världens vackraste vägar med utsikt över långa Torneträsk och en dramatisk fjällvärld. Övernattning och middag i Narvik. (F, L & M) - ca 38 mil. Boende: Hotell Scandic Narvik

DAG 3 **FJORDKRYSSNING TILL TROLLFJORDEN** **Narvik-Svolvaer**

Efter frukost börjar vår färd mot Lofoten. Håll kameran i beredskap för att fånga ögonblickets bilder av fåglar, fjällblommor, fiskodlingar, tunnlar och vägar som plötsligt verkar ta slut för att återigen dyka upp på andra sidan fjorden.

I Hanøy kliver vi av bussen för att istället färdas med båt sista sträckan till Svolveaer. Nu väntar en 3 timmar tur med båt till den vackra och världskända Trollfjorden. Under turen har vi stor chans att få se de mäktiga havsörnarna och få mata sjöfåglar. Ombord på båten serveras en värmande fisksoppa. Vi ankommer till Svolveaer, Lofotens "huvudstad" och checkar in på vårt hotell de två kommande nätterna. Fri tid att strosa i denna vackra stad finns, innan vi tillsammans äter en gemensam middag på hotellet. (F, L & M) - ca 25 mil.

Boende: Något av Scandics hotell i Svolveaer. Vilket hotell meddelas ca 2 v innan avresa.

DAG 4 **LOFOTEN, VIKINGAMUSEUM** **Lofoten**

Frukost. Vi ägnar hela dagen åt att upptäcka sköna Lofoten. På ofattbart vackra vägar kör vi i långsam takt ut och in i dalar och havsvikar. Landskapet är en dröm för fotografen som efter varje vägkrök möter nya storslagna vyer. Fjordar med grönskimrande vatten och sylvassa fjälltoppar. Vi passerar vackert belägna fiskebyar och Rorbuer och besöker Vikingamuseet Lofotr där vi på lammkött som serveras med gräddfil och vikingabröd. På vägen tillbaka gör vi ett stopp i den idylliska fiskebyn Henningsvaer tiden är fri för var och en att på egen hand lära känna den genuina fiskebyn och kanske ta en fika på något av de mysiga caféerna. På kvällen äter vi en gemensam middag på vårt hotell. (F, L & M) - ca 15 mil. Boende: Scandic, Svolveaer.

DAG 5 **BJÖRKLIDEN, KIRUNA** **Lofoten –Kiruna**

Vi tar farväl av Lofoten för denna gång. Efter den vackra färden längs Lofastvägen mellan fjäll och djupblå fjordar når vi Tjeldsundsbron som tar oss över till fastlandet. Här stannar vi för en bensträckare innan vi fortsätter vår resa. När vi närmar oss den svensk-norska gränsen kan vi se en mängd fritidshus eller på norska "hytter" som är uppbyggda lite var och hur som helst. Vi fortsätter vår resa genom den svenska fjällen, och vid klart väder kan vi se det vackra naturmotivet - Lappporten. Vi stannar för lunch efter vägen och i Kiruna finns fri tid till var och en innan vi når Kiruna flygplats och hemresan tar vid. (F,L) - ca 38 mil.